

HAAGSE HOFJES

1. Stadstuin Emma's Hof

Galileistraat 36

Het Emma's hof is een stadstuin in het Regentessekwartier. Voor en door bewoners. Het is een prachtige mooie en rustige grote tuin verstopt in de Galileistraat. Vroeger stond er het patronaatsgebouw. Deze is weggehaald en in plaats daarvan is deze mooie tuin gebouwd.

3. Het Hof van Wouw

Lange Beestenmarkt 49-85

Het Hof van Wouw is een bijzonder hofje waar veertien alleenstaande vrouwen wonen die allemaal 50 jaar of ouder zijn. De oprichtster van dit hof was Cornelia van Wouw, ze was de kleindochter van de burgemeester van Den Haag Jacob van Wouw in de 17e eeuw. Zei had regels bedacht van hoe vrouwen geselecteerd moesten worden om hier te wonen en deze worden nog steeds aangehouden. De tuin die er bij hoort is de Tuin der Hesperiden. De tuin is helaas alleen geopend tijdens tuindagen, of op aanvraag via de website.

2. Sportpark De Verademing

Asmansweg 102

De Verademing is een Sport- en Recreatiepark. Het park ligt op het terrein waar vroeger de vuilverbranding lag. Dit is dus geen natuur hofje, maar wel een leuk stukje groen in Den Haag. Ideaal om sportief bezig te zijn.

4. Flora's hof

Lange Beestenmarkt 128-182

Het flora's hof is een tuintje aan de Lange Beestenmarkt. De tuin wordt onderhouden door bewoners van de panden en door buurtbewoners. Het is een prachtige tuin. Als er iemand aan het werken is mag je gerust binnenkomen. Is dit niet het geval moet je helaas een andere keer terug komen!

5. Stads Oase Spinozahof

Repelaerstraat 61

Dit stukje stadsnatuur doet zijn naam echt eer aan. Het is ooit uit braakliggende grond opgebouwd en is nu een oase vol met planten en dieren. Je kan er helaas niet altijd naar binnen, maar als er iemand in de tuin aan het werk is kan je altijd vriendelijk vragen of je even een kijkje mag nemen. Daarnaast kun je gelukkig de tuin ook bewonderen van buitenaf. Ook worden er vanuit het Spinozahof eens in de zoveel tijd evenementen vol met leuke, groene, activiteiten georganiseerd.

6. De kloostertuin achter De Barthkapel

Brouwersgracht 2K

De Barthkapel is een oud klooster in het centrum van Den Haag. Aan het begin van de 20e eeuw woonden en werkten er zusters in De Barthkapel. Ze werden de zusters van de liefde genoemd. Deze kapel heeft een prachtige kloostertuin met een boom die 200 jaar oud is. Er gaat een legende dat deze boom ooit is geraakt door bliksem, waardoor deze boom hol is van binnen. Klop eens op de boom en hoor of hij hol is. De kloostertuin is te bereiken via de smalle steeg aan de Brouwersgracht 2k.

OOK LEUK:

'T Hooftshofje

Assendelftstraat 53-89

'T Hooftshofje is een liefdadigheidshofje in het centrum van Den Haag. Het werd gebouwd tussen 1754 en 1756. In het midden van het hofje is een mooie tuin met bomen en planten en een vijvertje met stromend water. Een fijne plek om tot rust te komen.

Nutstuin

Jan Hendrikstraat 6

Hier kan je heerlijk zitten en genieten van een drankje of hapje van Café Juni. Café Juni is open op dinsdag tot vrijdag van 9:30 tot 17:30 en op zaterdag van 10:00 tot 18:00.



check de routebeschrijving hier!

